



Zusterkerken KwaZulu-Natal

Verslag bezoek ds. Mahlangu

Op 28 mei 2023, Pinksteren, heb ik gepreekt in de NGK Kampen over Handelingen 2:1-13. Een van de punten die ik benadrukte is ons gezamenlijk geloof in de Heer, ondanks de verschillen en de verschillende omstandigheden waarin we ons bevinden in Nederland en KwaZulu-Natal. Ik zei, dat ik preekte voor mijn broeders en zusters. En de warmte en de liefde waarmee ik ben ontvangen verbaast me nog steeds. Ik ben zeer dankbaar voor de gastvrijheid van de broeders en zusters in Nederland.

Ik breng ook mijn dank over aan de steun biedende kerken, de CZZA en Verre Naasten. Speciaal dank ik de volgende personen: Kees, Liesbeth en Annemieke Stam (bij wie ik te gast mocht zijn en die mijn verblijf aangenaam maakten) Anne-Marie, Hans en Ans, Auke en Jacqueliën, Gertrude, Jaap-Jan, Wilfred, Arie en Merrel, Sander Zielman, Janneke Burger, Jaco Weij, Saskia van Helden, Evert-Jan, Jan-Matthijs en Gerda en Jaap.

Jullie deden je uiterste best om mijn verblijf aangenaam te maken. Jullie namen tijd af van jullie werk of familie om mij te ontvangen met blijdschap en me te voeden. Ik was weg van huis, maar vanwege jullie was ik niet alleen weg van huis maar *thuis* weg van huis en ik ben werkelijk dankbaar voor jullie vriendelijkheid en gastvrijheid. Gods zegen!

Ik breng dank aan de drie kerken (Kampen, Wezep en Enschede) waar ik mocht voorgaan in een dienst, voor hun bemoediging en gebeden. Het kindermoment was een hoogtepunt voor mij en ik denk dat we dit kunnen overnemen.

Het was een grote zegen te mogen participeren in de conferentie van de Verre Naasten en ik bid dat vele anderen zo'n gelegenheid mogen hebben. Gemeenschap oefenen met de kerk van Christus uit verschillende delen van de wereld, vreugde en verdriet delen, voor elkaar bidden. Het schiep blijvende banden met de broeders en zusters (de deelnemers) waardoor we hopelijk van elkaar kunnen leren als gemeente van Christus.

Ik kreeg kennis en informatie, die mijn vrouw zal helpen in het project dat ze probeert van de grond te krijgen. Ik leerde het belang van samenwerking en elkaars opinies te respecteren ook al verschillen we van mening. Ik leerde hoe je een plan van aanpak kunt maken om werkelijk tot actie te komen. Ik heb een paar van de teambuilding oefeningen gebruikt bij onze jeugdconferentie op 16 en 17 juni en in het kamp voor de tieners van Ndalení van 23 tot 27 juni.

Dit was mijn eerste reis buiten Zuid-Afrika en ik ben dankbaar voor ieder die geholpen heeft om het tot een onvergetelijke belevenis te maken. We willen de steun biedende kerken vragen om ons hun gebedsnoden kenbaar te maken, zodat we hen kunnen gedenken in onze gebeden.

Ik deel nu een paar foto's van mijn trip tot op het moment dat ik weer verenigd was met mijn familie. Op 27 mei had ik plezier met de delegatie en ik ontmoette hun vrouwen en andere leden van de CZZA. We fietsten, maakten een boottocht en hielden een barbecue. Het was zeer ontspannend.



Op zondag 28 mei voelde ik me 's morgens ziek en grieperig en ik was erg zenuwachtig omdat ik voor een onbekend gehoor moest preken. Maar de Heer hielp me. Ik was ambitieus en probeerde een paar woorden Nederlands te spreken (de zegen). Ik hoop dat het beter gaat in de toekomst. Die dag was Annemieke's verjaardag en ik ging met mijn gastgezin naar Opwekking. Een fijne ervaring, behalve dat ik me nog steeds ziek voelde. De foto toont iedereen in zomerkleren, behalve de jongen uit Afrika in winterkledij. Dat ben ik.



Op 29 mei ging ik op excursie met deze mensen at pannenkoeken in Woerden en beluisterde prachtige muziek en een concert in de Domkerk in Utrecht.



Op 30 mei was Auke zo goed om een hele dag met me door te brengen. We ontmoetten Evert Jan, de predikant van Zwolle, en bespraken de uitdagingen en zorgen van ons werk. Later ontmoetten we Saskia van Helden, die zo goed was om ons de cursus "Open Up Prayer Course" te geven voor werk onder tieners. We hebben al een sessie gedaan met onze gemeente.



Op 4 juni werd ik een beetje te ambitieus met mijn Nederlands in de dienst in Wezep. Ik deed het voutum en de groet in Zoeloe en Nederlands, maar toen ik de zegen probeerde in het Nederlands stond ik met de mond vol tanden. Uiteindelijk deed ik het maar in het Engels.

Liesbeth Stam zei later: "Ik wilde dat ik had kunnen komen om je te helpen". Dat was vriendelijk van haar.

's Avonds hadden we een meeting met de jong volwassenen van Kampen in Jaap-Jan's huis. We spraken over ons geloof en wat het betekent om te geloven in verschillende omstandigheden en wat het kost. Ik ben blij om te kunnen vertellen, dat een van vrouwen van IDwala lensindiso wil proberen om dergelijke meetings voor jong volwassenen te organiseren in onze gemeente.



We hadden het voorrecht om met de deelnemers van de conferentie een bezoek te brengen aan de Tweede Kamer. We spraken met Don Ceder en discussieerden over de vervolging van Christenen in andere landen. Het was fijn om deze knappe jonge politicus te mogen ontmoeten.



Op 10 juni ontmoette ik Gertrude de Wilde. We fietsten 70 kilometer in 4 uur. Het was fijn, maar ik voelde het nog de volgende morgen. Ik wou dat het thuis wat vlakker was.



Op 11 juni preekte ik in Enschede. Toen ik op 10 juni aan Janneke de predikant van Enschede vertelde dat ik bij het uitspreken van de zegen in Wezep niet meer wist wat ik zeggen moest, zei ze dat perfectie geen vrucht van de Geest is, maar blijdschap wel. We hadden een blijde dienst en zongen een lied in Zoeloe. Ik bediende het Heilig Avondmaal samen met Janneke, een fijne ervaring. Op de terugweg had ik een goed gesprek met Jaap en Gerda over de kerk, dat we nog eens hopen voort te



Ik had een veilige terugreis en arriveerde op 15 juni weer thuis. Op 16 en 17 juni hadden we onze jaarlijkse jeugdconferentie. We zijn dankbaar voor de steun van de CZZA hiervoor. Op 18 juni kwamen mijn vrouw en dochter weer thuis en we waren blij om weer samen te zijn.



Opmerkingen: Wat ik waarnam en doorgaf aan de gemeente van Idwala lensindiso is de liefde die de Nederlandse kerken hebben voor de kerken in KwaZulu-Natal. Niet alleen steunen jullie ons financieel, maar jullie bidden voor ons en doen jullie uiterste best om de communicatie en gemeenschap met ons te onderhouden. Jullie zijn bereid om ons te assisteren om zelfonderhoudend te worden. Moge de Heer jullie zegenen en zijn aangezicht over jullie doen lichten, broeders en zusters.